

Groene Gordel & Hageland

M A G A Z I N E



WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE



Er bloeit iets moois P8-10 in het Hageland



23/04 - 22/05
**HERBELEEF DE BROUWERIJ-
GESCHIEDENIS TIJDENS
DE BIERMAAND**
P4



P24
OP SCHATTENJACHT



P16
**ROYAAL IN HET
GROENE TERVUREN**



**VLAAMS-
BRABANT**

kruispunt van vele werelden

#10 **VOORJAAR**
2016
TIENDE EDITIE

IN DEZE EDITIE

#10 VOORJAAR 2016

15 | MEESTERLIJK MERODE

Vijf Must Do's op het Prinselijke Platteland

11 | #HEERLIJKHAGELAND

De charmante provinciestedjes van het Hageland in beeld

26 A ROOM WITH A VIEW

Buitengluren bij bekende Leuvenaars

21 | ONBEPERKT FIETSEN

18 | DE MOUNTAINBIKE OP MET SVEN NYS

06 | TOURNÉE GÉNÉRAL

Vlaams-Brabant trakteert

04 FROM KAMPENHOUT WIT LOV

Bierbeleving in Vlaams-Brabant

07 | DORSTLESSERS

Vlaams-Brabantse bierproevertjes

14 | ONTDEK DE LEGENDE VAN DE MAAGDENTOREN

22 | DAG EN NACHT GENIETEN

Zes zalige verwenadresjes met een verhaal

20 IN HET WIEL VAN DE KANNIBAAL

Het land van de wiellegendes

24 | OP SCHATTENJACHT

Geocachen met het hele gezin

16 ROB ROYAAL

Met Rob Vanoudenhoven in Tervuren

12 | OP TROT IN TILDONK

Gezinsweekend met de familie Verspecht

8 | EEN BOOMGAARD- BABEL MET VAKMANNEN

'Hoe groter het kleurspektakel, hoe beter de oogst'





B(I)oeiend Vlaams-Brabant

Als de eerste delicate perenbloesems voorzichtig hun blaadjes ontrollen, ontwaakt het Hageland uit zijn winterslaap. Hoog tijd om de benen te strekken met een fietstocht of wandeling over een tapijt van witte en roze bloemblaadjes. Tijdens de 14-daagse van de bloesem gonst het niet alleen van de bijtjes, maar ook van de b(l)oeiende activiteiten. En wat hebben de Hagelandse fruittelers gemeen met cyclocrosskoning Sven Nys? Vakmanschap en liefde voor de stiel. We volgen Sven op zijn geliefde oefenparcours door Vlaams-Brabant. Op één van de toppen, de Balenberg in Tremelo, verrijst het gloednieuwe Sven Nys Cycling Center.

Vakmanschap vind je ook bij de bierbrouwers, die tijdens de Biermaand hun rijke brouwtraditie te kijk zetten. Alle tapkransen gaan open tijdens het Zythos Bierfestival, het grootste bierproeffestival van Belgische bieren in Europa. Het is de start van vijf weekends vol bieractiviteiten in heel de provincie. We nemen je in dit voorjaarsnummer mee naar het Tervuren van Rob Vanoudenhoven. We trekken naar Leuven, waar we buitengluren door de ramen van televisiekok Jeroen Meus, styliste Lien Degol en journaliste Kathy Pauwels. We gaan ook geocachen in Grimbergen, fietsen in Tildonk, griezelen aan de Maagdentoren in Zichem en veel meer. Volop inspiratie dus voor je volgende uitstap naar Vlaams-Brabant.

Oh ja, dit is de tiende editie van dit Groene Gordel & Hageland Magazine. Daar trakteren we eentje op. Blader snel naar bladzijde 6.

Vlaams-Brabant
kruispunt van vele werelden

— *Monique Swinnen,*
Voorzitter Toerisme
Vlaams-Brabant



BIERBELEVING IN VLAAMS-BRABANT

From Kampenhout

Wat heeft de mysterieuze donjon Ter Heyden te maken met de brouwketels van Brouwerij Van Campenhout? Het is één van die mooie brouwersverhalen uit Vlaams-Brabant, vol traditie en liefde voor het vak. Ontdek het met de fiets langs de Brouwersroute.

Door het raam aan de witte gevel van Brouwerij van Campenhout zie je de brouwketels staan, waar het gerstenat pruttelt en gist. De naam van de straat - de Brouwerijstraat - verkapt dat het al jaren een vertrouwd beeld is. Brouwer Kris Smedts groeide hier op met de geur van mout. 'De geur die zo kenmerkend is voor het brouwen herinnert me telkens

weer aan mijn jeugdijaren', vertelt hij. 'De tijd toen mijn grootvader en later mijn vader aan het brouwen waren.'

Eerst De Toren

De brouwgeschiedenis van de familie Smedts gaat nog een heel stuk verder terug in de tijd. Het verhaal begint in 1869 aan de indrukwekkende donjon Ter Heyden in Rotselaar.



Wit Lov



Een middeleeuws bouwwerk, dertig meter hoog, omringd door water, groots en mysterieus alsof het zo uit de reeks Game of Thrones werd geplukt. Burgemeester Theodoor Smedts startte in het fraaie landhuis aan de voet van de toren zijn brouwerij. Lang nadenken over de naam hoefde hij niet: De Toren. Na hem zetten zijn zoon Denis en kleinzoon René de brouwtraditie voort.

Dan De Biertoren

'Maar in 1939 pakte René zijn boeltje', vertelt Kris. 'Na een discussie te veel over de huurprijs met zijn broers en zussen. Hij nam hier in Kampenhout een oude brouwerij over en zette er De Biertoren verder.

René bleef brouwen tot 1968, toen gaf hij de brouwketels over aan mijn vader Edgard en mijn nonkel Paul.'

In 1993 stopte alle brouwactiviteit, maar het bloed - en bier - gaat waar het niet kruipen kan. Kris en zijn vrouw Mieke schoolden zich om tot brouwers, hielden hun job voor bekeken en startten samen in 2013 de brouwerij weer op. 'Het is hard werken, maar dat doen we met veel liefde voor het vak en de familietraditie', lacht Kris. Die liefde klinkt trouwens ook in de namen van de bieren: Witlov 6, Witlov 9 en Witlov C, met een stevige knipoog naar de witloofstreek.

Door een land van brouwers

De Brouwersroute herenigt de voormalige Brouwerij De toren met Brouwerij Van Campenhout, over vijf generaties brouwers heen. De tocht snijdt door de witloofstreek, langs het Kanaal Leuven-Dijle, richting Haacht, Rotselaar en Boortmeerbeek, en je vindt -naast allerlei andere bezienswaardigheden- meer dan één brouwerij op je weg.



DE BROUWERSROUTE

De Brouwersroute (51,3 km) volgt de knooppunten van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Vertrek aan Sportoase Den Toren in Rotselaar - Torenstraat 115 - en volg dan 66, 30, 72, 26, 27, 28, 97, 20, 6, 7, 44, 77, 41, 21, 22, 23, 99, 25, 71, 67

BROUWERIJ DE TOREN ROTSELAAR

Opgericht in 1869 door Theodoor Smedts. Elke eerste en derde zondag van de maand is de voormalige brouwerij open en kan je er genieten van een lekker streekbier of ander streekproduct. Van april tot september.
www.donjonterheyden.be

BROUWERIJ VAN CAMPENHOUT

Brouwer Kris Smedts - vijfde generatie - doopte de oude brouwerij van zijn vader om van De Biertoren tot van Campenhout. Het voormalige bierlaboratorium is nu het oergezellige café Het Labo.
www.brouwerijvancampenhout.be

BROUWERIJ DE PALMBOOM WERCHTER

In 1869 opgericht door Felix Van Roost, brouwer van het befaamde studentenbier Jack-Op. De brouwerij sloot in 1965 maar sinds 2010 kan je het bier opnieuw drinken in de cafés in en rond Werchter.

BROUWERIJ HAACHT BOORTMEERBEEK

Op 14 juni 1898 brouwde Eugène De Ro zijn eerste bier van hoge gisting. Sindsdien behoort de brouwerij tot de top van de Belgische brouwerswereld met bieren als Keizer Karel, Primus en het Gildenbier.
www.haacht.com

BROUWERIJ HOF TEN DORMAAL - TILDONK

De hoevebrouwerij van vader en zonen Janssens gebruikt hop en gerst van eigen teelt. Proef elke zaterdag-namiddag in het gezellige cafeetje op de boerderij. Een tip: probeer het witloofbier Witgoud.
www.hoftendormaal.com

BROUWERIJ MENA ROTSELAAR

De Menatoren in art-decostijl is een baken in de dorpskern van Rotselaar, maar ook een voormalige brouwerij. In 1967 nam Artois de brouwactiviteit over.



Tournée général

VLAAMS-BRABANT TRAKTEERT

De tiende editie van dit Groene Gordel & Hageland
Magazine? Daar moeten we op klinken!

We zochten tien authentieke Biercafés uit in
Vlaams-Brabant. In elk van deze cafés kan je
telkens een ander schuimend streekbier proeven.



BON

Knip deze bon uit en ruil hem in tegen
een lekker streekbier in één van de op
deze pagina vermelde cafés.

Naam: _____

Voor naam: _____

Adres: _____

E-mail: _____

Max. 1 bon per persoon, zolang de voorraad strekt
nl. 50 consumpties/café, enkel geldig tijdens de
Vlaams-Brabant biermaand (23/4 tot 22/5) voor
het vermelde bier, enkel originele bonnen
(geen kopies)



DORSTLESSERS

VLAAMS-BRABANTSE BIERPROEVERTJES

23 APRIL - 22 MEI BIERMAAND VLAAMS-BRABANT

Waar anders dan in Vlaams-Brabant, het hart van bierland België, vind je zo'n grote diversiteit aan bieren? Van lambiek en geuze, over troebel witbier tot de donkerste gebrande mouten. En alles daar tussenin. Van kleine, artisanale brouwerijen tot de grootste wereldspelers. Wel 35 brouwerijen, goed voor minstens 250 bieren. Tijdens de Biermaand van 23 april tot 22 mei 2016 - vijf weekends lang - pakken brouwerijen en gemeenten uit met originele bierformules zoals pittige bierversnallen, proeverijen, fietstochten en rondleidingen tussen de bierketels. Op het Leuven Innovation Beer Festival (15 & 16 mei 2016) in De Hoorn, de oude Stella Artois Brouwerij, proef je een selectie van artisanale maar vooral innovatieve internationale bieren.

Boek een bierarrangement en blijf een weekendje doorzakken in de bierprovincie bij uitstek. | www.verliefdopvlaamsbrabant.be

23-24 APRIL LEUVEN BIERWEEKEND

Een brouwerijbezoek met de fiets, een partijtje City Beer Golf, een historische wandeling langs verdwenen brouwerijen, een bezoek mét tapinitiatie aan brouwerij Stella Artois of genieten van een heerlijke biermenu in een Leuven restaurant. Dat is het Leuven Bierweekend op 23 en 24 april.

Zythus Bierfestival

Dit weekend gaan ook alle tapkransen open tijdens het Zythus Bierfestival. Met 88 standen, 100 brouwerijen en bierfirma's en enkele honderden bieren wordt de Brabant in Leuven omgedoopt tot het grootste bierproef-festival van Belgische bieren in Europa.

leuvenbierstad.be



Great Breweries Marathon

Sportieve bierliefhebbers, dit is voor jullie! Op zondag 5 juni 2016 vindt de allereerste Great Breweries Marathon plaats: 42,195 kilometer lang van brouwerij Duvel Moortgat, over brouwerij Bosteels, richting Steenhuffel in de Brabantse Kouters. Daar ga je langs het mooie kasteel Diepensteyn en letterlijk dwars door brouwerij De Hoorn van Palm Belgian Craft Brewers. Ook mogelijk: 25 kilometer, of een wandeling van 42 of 25 kilometer.

www.greatbreweriesmarathon.be



Kasteel Diepensteyn



Vlaams-Brabant drinkt

Brouwerijen en stokerijen bepaalden generaties lang het straatbeeld van Vlaams-Brabant. Elk dorp had wel een eigen bier, gebrouwen en gedronken onder de kerktoren. Bier speelde een rol in het sociale en culturele leven, zelfs in de politiek. Wat deed de industrialisering en schaalvergroting met deze biercultuur? Wat met het imago, de reclame en de maatschappelijke problemen rond alcohol? Auteur Annelies Tollet verdiepte zich in de bieren jenevercultuur in Vlaams-Brabant, van 1795 tot nu. Het boek 'Vlaams-Brabant drinkt' telt 204 geïllustreerde bladzijden en kost 28 euro.

Je kan het bestellen via vlaamsbrabant.be/vlaamsbrabantdrinkt





Een boomgaardbabbel met vakmannen

'HOE GROTER HET KLEURSPEKTAKEL, HOE BETER DE OOGST'

Fruitteler Mario Vanhellemont staat met zijn laarzen aan waar hij het liefst is: tussen de rijen perelaars van zijn boomgaard. De familie Vanhellemont uit Meensel-Kiezegem leeft van vader op zoon tussen het fruit. Hun fruitboomgaarden liggen verspreid over heel de streek. Het zijn spannende dagen voor Mario, nu de knopjes stilaan op barsten staan. 'Elke geslaagde fruitoogst begin met veel, mooie bloesems', vertelt hij. 'Hoe mooier het kleurspektakel aan de bomen, hoe liever we het hebben.'

Kennis van fruitzaken

Maar ze komen er niet zomaar, die perfecte bloesems. Dat vergt vakmanschap en kennis van zaken. 'Het belangrijkste is dat je je boomgaarden kent', zegt Mario. 'Is het een nat perceel? Wat was de oogst vorig jaar? Welke invloed heeft het weer? Voor welke plagen is een perceel gevoelig? Dat leer je door de jaren ervaring en constante bijscholing. Want elke ingreep die je doet, heeft een gevolg. Bijvoorbeeld, vraagt de markt kleinere appels? Dan

Als je straks tussen de prachtige fruitbloesems van het Hageland flaneert, bekijk dan eens een delicate perenbloesem van heel dichtbij. Zie je die groene bloemblaadjes die de witte blaadjes omarmen? Die zorgen voor een sterke vrucht. Het teken dat er een vakman aan het werk was.

snoei je minder ingrijpend zodat er meer takken blijven staan. Wil je dikkere vruchten? Dan zal je forser snoeien.'

Dat snoeien is een kunst. Dat weten ze ook bij het fruitteeltbedrijf Healthy Fruit in Zoutleeuw. Fruitboer Willem Hendrickx voelt intuïtief aan welke takken hij best snoeit en welke niet. 'Dat is de ervaring', glimlacht hij. 'Je kan een boom in enkele jaren tijd de vernieling in snoeien. De kunst is net genoeg te snoeien voor de perfecte oogst.'

De grootste vijand is het weer. 'We zijn een bedrijf zonder dak. We staan weerloos tegen een hagelbui op een slecht mo-

ment', zegt Willem. 'Een stevige vrieskou als de bloesems open zijn, is de nachtmerrie van elke fruitboer. Wil je lang genieten van al die schoonheid? Dan mag het niet te veel waaien en regenen. Die delicate blaadjes zijn daar heel gevoelig voor.'

Vriend en vijand

De natuur is niet alleen een vijand, maar ook een vriend van de fruittelers. 'We beschermen onze appels en peren op een milieubewuste manier tegen insecten en parasieten', legt fruitboer Mario uit. 'Onze boomgaarden leven in harmonie met de natuur. Al helpen we die natuur ook wel een handje.' Elk jaar ontspint zich een deli-

cate evenwichtsoefening in de boomgaarden. De gasvlieg en het onzelveheersbeestje eten de bladluizen. De oorworm eet bloedluizen. De roofwants is dol op de perenbladvlo. De geur van vrouwelijke rupsen brengt de mannelijke rups van de fruitmot in de war. Als alles goed gaat, wacht de fruitboer in september een rijkelijke oogst. 'Maar ook dat is een kunst, die grote groep plukkers van soms heel verschillende nationaliteiten te delegeren en te sturen. Ik ken fruitboeren die dat aan hun vrouw overlaten', lacht Mario.

Fruitteeltbedrijf Vanhellemont
Heibosstraat 17
3391 Meensel-Kiezegem
016 63 32 35
info@fruitvanhellemont.be
www.fruitvanhellemont.be

Healthy Fruit
Vinnestraat 45 c
3440 Zoutleeuw
0495 84 43 81
info@healthyfruit.be
www.healthyfruit.be



Fruit sorteren is handwerk



FLEURIG LOGEREN Neem je tijd om te genieten van de geuren en kleuren en maak er een tweedaagse van. Tussen de fruitbomen vind je de hartelijkste B&B's.

TIP



Ga voor een overzicht naar www.toerismevlaamsbrabant.be



Fruitteler Willem Hendricks



Fruitteler Mario Vanhellemont

B(L)OEIEND HAGELAND

DE 14-DAAGSE VAN DE BLOESEM

Vergeet de eerste zwaluw, die maakt de lente niet. Het zijn de eerste zoemende bijen, de eerste ontluikende bloesems die de lente wél maken. Voor je het weet is heel het Hageland getooid in prachtige tinten van witte en roze fruitbloesems. Twee weken lang gonst het dan niet alleen van jolige bijtjes tjokvol stuifmeel, maar ook van de wandelingen, fietstochten, nocturnes en andere festiviteiten. Vier mee tijdens de 14-daagse van de bloesem van 15 april tot 1 mei 2016.

- Nocturnewandelingen langs sfeervol verlichte plantages
- Picknicken tussen de bloesems
- Geurige bloesemtochten met de fiets en te voet
- Bloesemdag in Tienen
- Gegidste wandelingen
- Bijen- en bloesemdag in Kortenaeken
- Huifkartochten
- Achter de schermen van een fruitteeltbedrijf

15.4-1.5.2016

Plan je bloesemtrip op www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems



ONTDEK HET BESTE Hageland



BLOESEMROUTE - 42 KM

Hier bloeit iets moois

Zijn het de dwarrelende bloesemblaadjes die spelen in de wind? De friszoete geur?

De witte en roze tinten die de hele streek kleuren? Tijdens de bloesemweken hangt er liefde in de lucht van het Hageland.

De Bloesemroute volgt de knooppunten van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Start aan Provinciedomein Het Vinne en volg de knooppunten 191, 545, 28, 27, 356, 43, 42, 46, 45, 50, 21, 51, 48 en 191.

Meer romantisch fietsen? Bestel de Fietskaart via www.toerismevlaamsbrabant.be.

#heerlijkhageland

DE CHARMANTE PROVINCIESTADJES VAN HET HAGELAND IN BEELD

Een foto vertelt een heel verhaal. En die verhalen liggen maar te rapen in de vijf bijzondere stadjes in de plooiën van de Hagelandse heuvels. Aan jou om ze te delen op Instagram

#AARSCHOT

Je vindt ze overal in de stad: op pleinen, in winkelstraten, in het park, aan de Demer. Klein, groot, abstract of klassiek. De beelden vertellen het verhaal van Aarschot, de vergeten verhalen, de legendes.



#DIEST

Ze zijn er nog, de begijntjes. In het oudste, grootste en mooiste begijnhof van de Lage Landen. De dames zelf zijn vereeuwigd in steen, hun witte huilsjes staan er nog altijd even charmant bij.



#SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

298 sterren zijn het, op de koepel van de bekendste bedevaartsbasiliek van het land. Van op het dak kijkt Maria uit over de pelgrims die al eeuwen toestromen. Vooral in mei, als het plein en de straatjes rond de basiliek vollopen tot een gezellige drukte.



#TIENEN

Een stad met geschiedenis, al sinds de Gallo-romeinen er tweeduizend jaar geleden neerstreken. De ruïne van de middeleeuwse begijnhofkerk is een uniek wandelpark waar de sierlijke kerkbogen een heel aparte sfeer scheppen.



#LANDEN

De Pepijnbronnen zorgen voor verfrissing in het hartje van Landen. Pepijn was hier ooit een grote meneer, een voorvader van Karel de grote uit de zesde eeuw. Op de archeologische site Sinte Gitter stond zijn villa.



#ZOUTLEEUW

Aan de kleine kapel van Onze-Lieve-Vrouw Sterre-der-Zee baden de schippers om bescherming tijdens hun tocht naar Antwerpen. De haven op de Gete zorgde voor bloei in het middeleeuwse Zoutleeuw.





ENGELBURCHT MY RESTO

GEZINSWEEKEND MET DE FAMILIE VERSPECHT

Hoe ziet het perfecte weekendje weg voor jouw gezin eruit? Voor ons moet het spannend en leerrijk zijn, op kindermaat natuurlijk. Met natuur en een fietstocht erbij. Lekker eten en genieten van het platteland én de stad. Een heerlijk bed met een vleugje geschiedenis. In een verrassende en hartelijke streek. En wat rock-'n-roll erbij. Dus wij gingen naar Tildonk!

Op trot in

ORLOGS (K)ANONNEN

'Is dit het? Het lijkt wel een kazerne!' Joost (10) kijkt omhoog naar het grote, witte gebouw in Tildonk. Hij heeft een beetje gelijk want de ursulinen van dit klooster kregen er honderd jaar geleden enkele onaangekondigde gasten bij. De Duitse generaal von Beseler nam hier zijn intrek terwijl zijn troepen de stad Antwerpen belegerden. Vandaag is het klooster een spannend belevingscentrum over die woelige oorlogsjaren. Maar dat is voor later, eerst onze fietsen en picknickmand oppikken.

ROCK EN GRAFFITI

Voor Rock Werchter zijn ze nog wat te jong, maar de immens grote blokkentoren op de weide van het festival vinden de kinderen supercool! De drie torens van zeecontainers lijken nonchalant gestapeld en zijn bewerkt door gerenommeerde straat art en graffitikunstenaars. North West Walls, heet het kunstproject. Misschien volgende keer ook het belevingscentrum Rock Werchter X bezoeken om herinneringen op te halen aan onze eigen festivaljaren?

PICKNICK ONDER DE MAGNOLIA'S

Languit in het gras, onder de exotische bomen en struiken van het Arboretum van Wespelaar. De magnolia's - 279 verschillende soorten - staan net in bloei. Wat een plek om te picknicken! De fietstocht bracht ons via de knooppunten van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant naar dit adellijke plantsoen van 20 hectare groot. Dit plekje is te danken aan de groene vingers van burggraaf Philippe de Spoelberch, een gepassioneerd dendroloog die hier in 1985 zijn privécollectie begon uit te bouwen.

ORLOG OP KINDERMAAT

Joost duikt een soldatenuiform op uit de verkleedkoffer en marcheert als een echte soldaat door de gangen van het Belevingscentrum '14-'18. Linde (8) werkt intussen vlijtig de opdrachten af in het doeboekje voor kinderen. 'Heeft grootvader de oorlog nog meegemaakt?' wil ze weten. Grootvader niet, maar als we samen onze stamboom invullen ontdekken Linde en Joost dat hun betovergrootvader Louis soldaat was tijdens de Eerste Wereldoorlog. En zelfs waarschijnlijk in Antwerpen werd belegerd op bevel van de generaal die in dit klooster zijn hoofdkwartier had. Zo lijkt de oorlog plots heel dichtbij. Tijd voor onze laatste opdracht: een postkaart tekenen met een vredeswens op. Naar wie sturen we die?



NORTH WEST WALLS



ARBORETUM VAN WESPELAAR



TIPS

BELEVINGS-CENTRUM '14-'18

20-28 FEBRUARI 2016 COMING WORLD REMEMBER ME

Tijdens een workshop boetseer je een beeldje uit klei, net als 600.000 mensen uit heel de wereld. Zo is er een beeldje voor elk slachtoffer dat in België stierf tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 2018 krijgen alle beeldjes een plaats in een land art installatie in leper, honderd jaar na het einde van de oorlog.

24 APRIL 2016: ERFGOEDDAG

Het thema van de Erfgoeddag 2016 is 'Rituelen'. Tijdens deze dag zijn je bezoek en de rondleidingen gratis.

JULI & AUGUSTUS 2016: SCHATTEN VAN Vlieg

Een schattenzoektocht op kindermaat, met als thema 'Zie jij wat ik zie?'. Helemaal gratis.



Tildonk



EEN NACHT IN EEN KLOOSTER

Van het ene klooster naar het andere. Martin's Klooster Hotel op het einde van een charmante kassestraat in Leuven is een brok geschiedenis. Het klooster werd gebouwd in 1531 als optrekje van Guy Morillon, de secretaris van keizer Karel V. Later werd het een augustijnenklooster en hospitaal. Vandaag is het een stijlvol hotel waar ook de kinderen zich thuis voelen. In het hart van de stad bovendien. Zo hebben we morgen nog tijd genoeg om de betoverende binnenstad te verkennen.

LOGEERTIP www.martinshotels.com/nl/hotel/klooster-hotel

RECEPTEN UIT ONS KOOKBOEK

De fietsen zijn ingeleverd, tijd om na te genieten op het terras van brasserie Engelenburcht My Resto, op de sierlijke binnenplaats van het klooster. De kok haalt zijn verse groentjes uit de kloostertuin zelf, net als de zusters vroeger deden. Leuk om weten: voor de recepten van de dagmenu's haalt de chef inspiratie uit het welbekende 'Ons Kookboek'.

WITLOOFMUSEUM

Het jaagpad langs het kanaal Leuven-Dijle brengt ons naar het Witloofmuseum in Kampenhout. Witloof? Linde (8) is er geen fan van. Maar het 'witte goud' betekende veel voor het dorpsleven in de streek, leren we in het museum.



FIETSTOCHT Deze fietsroute volgt de knooppunten van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Vertrek aan het Belevingscentrum '14-'18 en volg dan 28, 27, 26, 72, 71, 25, 23, 22, 21, 41, 77, 20, 97 en 28. Je komt langs het Witloofmuseum, Arboretum Wespelaar, Rock Werchter X, North West Walls, het Kanaal Leuven-Mechelen en de Dijle.

www.vlaamsbrabant14-18.be



Ontdek de legende van de Maagdentoren



TE VOET!

De Maagdentoren ligt aan knooppunt 208 van het wandelnetwerk de Merode. Download de Pelgrimswandeling (12,4km) via toerismevlaamsbrabant.be. Die brengt je langs de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Scherpenheuvel, het centrum van Zichem en het geboortehuis van Ernest Claes.



MET DE FIETS!

Stippel met de kaart van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant een fietstocht uit langs Zichem, Scherpenheuvel en Averbode. De Maagdentoren vind je aan knooppunt 59.



MET DE MOUNTAINBIKE!

Aan gemeenschapscentrum Den Egger in Scherpenheuvel vertrekt een stevige mountainbikelus van 26,8km. Volg de blauwe pijlen voorbij de Maagdentoren. De lus sluit aan op het mountainbikenetwerk Hageland, goed voor 525km bewegwijzerde routes.

Een machtige, middeleeuwse grenstoren waakt eenzaam over de Demer. Een prachtige stop tijdens je wandeling of fietstocht, op een steenworp van de Markt van Zichem. Maar zo lieflijk de Maagdentoren er vandaag bijstaat, zo sinister is haar legende.

De waanzin van Don Juan
Don Juan, de landvoogd van de Nederlanden, liet zijn beeldschone dochter Rosita opsluiten in de toren omdat ze haar oog had laten vallen op een eenvoudige soldaat. En zoals

veel knappe dochters hield ze koppig voet bij stuk. Het dreef haar vader gek. Letterlijk. Op een dag greep hij zijn dochter in een opwelling vast en gooide haar de Demer in, samen met de twee nonnen die haar gezelschap

moesten houden. Rosita verdronk meteen. De landvoogd kwam tot besef van wat hij gedaan had en werd krankzinnig van schuld en verdriet.

Word torenwachter

Meer dan zeshonderd jaar geleden bewaakten wachters op de toren de grens van het hertogdom Brabant met het graafschap Loon. Toen hield de toren stand, maar in 2006 begaf de verweerde natuursteen het en kwam een deel van de ronde muur naar beneden. Na een

knappe restauratie kan je vandaag hetzelfde doen als de wachters van toen: beklim de toren en geniet van het prachtige uitzicht over het groene Merodelandschap, het dorp van Zichem en verderop de Demerbroeken. Nog net zo groen en vredevol als toen.

Je kan de Maagdentoren beklimmen vanaf april op zaterdag, zondag en feestdagen. Van 10 tot 17 uur. In juli en augustus ook op weekdays.



Meesterlijk Merode

VIJF MUST DO'S OP HET PRINSELIJKE PLATTELAND

Op bedevaart naar Scherpenheuvel

Je hoeft er echt niet helemaal te voet naartoe om tijdens de Mariamaand mei de gezellige drukte in Scherpenheuvel op te snuiven. De kleurrijke snuisterkraampjes, de heiligenbeeldjes, de kaarsen, de folklore, de autowijding. Maar al dat geroezemoes verstomt als de deuren van de imposante basiliek achter je sluiten. De oudste koepelkerk van de Lage Landen dateert uit 1627 en werd gebouwd in opdracht van aartshertogen Albrecht en Isabella.

www.scherpenheuvel.be



Diest, een militair bolwerk

In 1831 ondernam Willem I een onfortuinlijke poging om België te heroveren. We nemen geen risico, dachten de kersverse, onafhankelijke Belgen en ze bouwden een verdedigingsgordel die onze gretige noordburen moest afschrikken. Ook Diest kreeg stevige verdedigingswallen rond de stad en die kan je te voet ontdekken. De historische wallen leiden je naar de citadel en het Fort Leopold, knappe staaltjes van militaire architectuur uit de 19^{de} eeuw.

www.toerismediest.be



Het militaire bolwerk Diest

Gewijde stilte in Averbode

Coming soon: Averbodia

Kaas, bier en brood. Eeuwenlang heeft de Abdij van Averbode haar eigen voedsel en drank geproduceerd. Vandaag knopen de norbertijnen aan met deze traditie. In het nieuwe, gastvrije belevingscentrum Averbodia vind je heel binnenkort een microbrouwerij, kaasrijperij, bakkerij, ontmoetingscentrum en abdiwinkel. Een toeristisch knooppunt van waaruit je het prinsheerlijke Merodegebied kan verkennen.

www.averbodia.be

Het Zichem van Ernest Claes

Ernest Claes (1885-1968) kruide het leven in Zichem met zijn fantasie en maakte het dorp wereldberoemd in Vlaanderen. Het dorp van De Witte, Pastoor Munte en Moeder Cent.

Maar ook van Floere het Fluwijn, de steenmarter die in de Demerbroeken woont. Claes' geboortehuis aan de rand van dit mooie natuurgebied is nu een museum, vol foto's en herinneringen.

www.natuurpunt.be/huize-ernest-claes-zichem



De oudste windmolen

Op de heide in Langdorp staat één van de oudste, originele windmolens van Vlaanderen. De Heimolen draait hier al sinds 1662. Elke tweede en vierde zondag van de maand nodigen de molenaars van eigenaar Natuurpunt je uit om het krakende en piepende mechanisme te bewonderen.

www.heimolen.be





Rob Royaal

MET ROB VANOUDENHOVEN IN TERVUREN

'Welkom in de meest royale gemeente van het land!' Rob Vanoudenhoven is zijn overenthousiaste zelve als hij ons zijn Tervuren voorstelt in de Warandepoort, het nagelnieuwe bezoekerscentrum tussen de Markt en het magnifieke Warandepark.

Of hij ons Tervuren wil tonen? Rob Vanoudenhoven moest er geen seconde over nadenken. 'Natuurlijk, ik zit barstensvol ideeën over mijn gemeente', klonk het dolenthousiast aan de telefoon. Rob kwam 25 jaar geleden in Tervuren wonen en raakte snel helemaal in de ban van de unieke sfeer die in dit koninklijke dorp hangt. 'We vinden elkaar wel tussen de bomen', had hij nog gezegd.

En inderdaad, Rob staat ons op te wachten tussen de metershoge bomen in het moderne bezoekerscentrum De Warandepoort. De bomen binnen vormen de link met het Zoniënwoud en het Warande-

park. Royaal in 't groen, staat te lezen als slagzin, en dat vat Tervuren helemaal samen. 'Het Zoniënwoud is enig in Europa, een beukenbos van bijna 5000 hectare groot. En aan de rand ervan het mooiste park van het land met het befaamde Afrika-museum', vertelt Rob. 'Dit groen, vol royale geschiedenis, samen met de internationale sfeer maakt Tervuren een unieke en heerlijke gemeente om te wonen of te bezoeken.'

Royalty

Aan royale geschiedenis geen gebrek. Al in de 12^{de} eeuw had de Brabantse hertog Hendrik I hier zijn jachtstekje. Aarts-herzogen Albrecht en Isabella

"Mijn eigen Robland? Het zou Tervuren kunnen zijn."



Virtuele avonturen



De Warandepoort op kindermaat

flaneerden in de 16^{de} eeuw door de bossen en twee eeuwen later ontvluchtte landvoogd Karel van Lorreinen de drukte van het regeren in zijn zomerresidentie in Tervuren. Toen Leopold II een eeuw geleden het Koloniënpaleis en het Afrikamuseum liet bouwen, gaf hij de opdracht de neoklassieke Franse tuin in het park aan te leggen. 'En vergeet prins Laurent niet, die woont hier nog steeds', weet Rob. 'En ik natuurlijk ook, gewezen koning van Robland.'

Hoe boeiend ook, Tervuren leeft niet in het verleden. 'Integendeel, er waait een dynamiek door de gemeente. Tervu-

ren staat op een kantelmoment tussen het dorp dat het ooit was en de kleine stad die het stilaan wordt. Het bevolkingsaantal groeit omdat het hier rustig, groen en toch centraal wonen is. Vlakbij Brussel en Leuven. Drie jaar geleden opende het nieuwe gemeentehuis, vandaag is er dit prachtige vrijetijdscentrum. Het zijn de kiemen van verandering.'

Onze ambassadeurs

In zijn enthousiasme ziet Rob overal kansen. 'De diversiteit van bewoners, de verschillende nationaliteiten, zijn een troef. Nu is het aan de ondernemers en handelaars om van Tervuren een nog meer levende gemeente te ma-

ken. We mogen best wat fierder zijn hoor. Slagerij Breugel aan de Markt maakt de beste worsten van Europa, Mont Blanc het beste ijs. Centhò Chocolates uit Duisburg levert pralines aan Jamie Oliver. Het zijn allemaal trotse ambassadeurs van Tervuren.

Als het aan Rob ligt, wordt Tervuren zelfs het La Muela van België. 'La Muela is een Spaans dorp dat ik tijdens de opnames van Robland in 2007 heb leren kennen. Het was een onopvallend dorpje, tot het besloot volop te investeren in windenergie. In 2007 stonden er al 550 windmolens rond La Muela, het lokale bestuur wist niet meer wat doen met al het geld dat binnen kwam en de bevolking profiteerde daar mee van. Het landelijke, open plateau tussen Duisburg en Vosseme is geknipt om helemaal uit te waaien. Letterlijk de wind speelt er over de velden. Stel je voor dat daar de ene naast de andere windmolen zou verrijzen. Welstand voor alle Tervurenaars!' De voormalige koning van Robland heeft het regeren nog in de vingers.

5 X ZEKER DOEN IN TERVUREN

- 01 Flaneren langs de vijvers van het Warandepark tot aan de Sint-Hubertuskapel en de restanten van het hertogelijk kasteel.
- 02 Wandelen, fietsen of joggen door het Zoniënwoud, een groene long van 5000 hectaren met statige beukendreven.



- 03 Ontdek de 450 boomsoorten van het Geografisch Arboretum, met prachtige sequoia's uit Noord-Amerika en araucaria's uit de Andes.
- 04 Wandel het levendige marktplein over en kuier door de straten naar de cottagebuurt, waar de kenmerkende landhuizen in Engelse stijl al een eeuw de sfeer bepalen.
- 05 Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is nog tot 2017 gesloten voor renovatie, maar ook de buitenzijde oogt indrukwekkend.



DE WARANDEPOORT

Touchscreens gidsen je langs alle kleine en grote bezienswaardigheden van Tervuren en de Dijlevallei. Test je kennis over het Zoniënwoud met een digitale quiz, knip druiventrossen zoals alleen een vakman dat kan, ontdek welke vorsten en hertogen hun koninklijke stempel op Tervuren hebben gedrukt. Je ideale kennismaking met een royale streek.

Markt 7b, 3080 Tervuren | 02-766 53 40
toerisme@tervuren.be | www.visittervuren.be





De mountainbike op met Sven Nys

Recht op de trappers van zijn mountainbike duwt Sven Nys zich soepel de Hondsheuvel in Gelrode op. Het gevarieerde landschap van het Hageland is zijn geliefde oefenparcours: 'de zanderige wegeltjes in Averbode, de velden in Langdorp, de beboste heuveltoppen'. Geen wonder dat het Hageland zo veel mountainbike- en cyclocrosskampioenen telt.

Een oefenritje, noemt Sven het, maar geen enkele getrainde amateur kan de kampioen bijhouden. Wandelaars herkennen hem niet: een flits en hij is alweer voorbij. De afdaling van de Liederberg gaat snel, heel snel, maar toch raakt

Sven amper zijn remmen aan. Via Aarschot sprint hij door de velden richting Langdorp, nog even op de trappers gaan staan op de Bosberg en zo langs de Demerdijk weer naar zijn thuisdorp Baal. 'Ik volg de wegwijzers van het mountainbikenet-

werk Hageland, maar soms wijk ik van het parcours af op zoek naar wat extremere stukjes', vertelt hij.

Zachte bospaden

'De MTB-routes zijn ideaal voor elke mountainbiker. Je

trapt van wegeltje naar bospad door een heel afwisselend landschap zonder op grote wegen te komen.'

De bossen, daar houdt hij het meest van. 'Bospaden zijn net iets zachter. Ik hou van die ondergrond en de bomen zorgen voor afkoeling in de zomer. Voor cyclocross verkiees ik de velden van Langdorp. Veldwegen hebben iets venijnigs, de modder maakt de inspanning zwaar en je moet uitkijken voor verraderlijke tractorsporen. Wat meer naar het noor-



COMING SOON: HET SVEN NYS CYCLING CENTER

Op de top van de Balenberg, een legendarische plek in de cyclocrosswereld, verrijst het Sven Nys Cycling Center. Dit wordt de thuis van iedereen met een hart voor cyclocross, mountainbike, BMX of wielrennen. Daar zorgt bezieler Sven Nys hoogstpersoonlijk voor.

Historische veldritmomenten

In het nieuwe Belevingscentrum herbeleef je legendarische veldritmomenten. Werp een blik op de camper waar Sven Nys zich voorbereidt op een wedstrijd, en eventueel nadien zijn verloren wedstrijd doorspoelt. Bewonder historische kampioenentruitjes en fietsen met een eigen verhaal. Test je cyclocrossgevoel door in het spoor van Nys door een zandbak te trappen, match het juiste bandenprofiel aan de juiste ondergrond of meet jezelf een digitaal moddermasker aan. In de 'sufferzone' zie je en voel je zelfs bijna de zweetdruppels. En aan de toog tap je straffe cyclocrossverhalen.

Probeer het stevige fietswerk

En rond het Belevingscentrum vind je alle mogelijke parcours en ondergronden voor het steviger outdoor fietswerk: BMX parcours, pump track, rock garden, drop zone en een trial circuit. Met tijdsregistratiesysteem.

"Als je niet genoeg kilometers op je teller hebt, kom je jezelf heel snel tegen op de Hagelandse heuvels."

den, richting Averbode, dienen de zanderige wegeltjes van de Kempen zich aan. Perfect in de winter als het zand het water opslorpt maar een hele uitdaging in de zomer.'

Uitdagingen en hindernissen, daar doen mountainbikers het voor. 'Mountainbiken vergt meer stijl en techniek dan cyclocross. Als je tijdens een veldrit op een hindernis stoot, gooi je je fiets op de rug. Met een mountainbike blijf je op de trappers.' Steeds meer mountainbikers ontdekken het Hageland. 'Ook

wielertoeristen die in het weekend op de baan rijden, wagen zich in de week aan de heuvelachtige MTB-paden.

Ik raad hen aan de beide wiel disciplines te blijven combineren want als je niet genoeg kilometers op je teller hebt, kom je jezelf heel snel tegen op de Hagelandse heuvels', lacht Sven.

Zijn eerste koers? Die reed Eddy Merckx op zijn twaalfde door zijn geboortedorp Meensel-Kiezegem. Winnen deed hij toen niet, hij had niet eens een wielertenuue. Maar dat hij wilde fietsen, dat werd hem hier duidelijk. Volg de Eddy Merckx Route en fiets in het spoor van De Kannibaal door het Hageland.

In het wiel van De Kannibaal



HET LAND VAN DE WIELERLEGENDES

Wat zit er toch in de grond van het Hageland? Sven Nys, Roland Liboton, Niels Albert, allemaal fietslegendes met wortels in de streek. Ook de allergrootste, Eddy Merckx. Vorig jaar onthulde hij zijn eigen standbeeld voor zijn geboortehuis in Meensel-Kiezegem. Het beeldt de renner uit zoals we hem kennen uit de historische televisiebeelden van al zijn overwinningen: diep gebogen over zijn stuur, blik strak vooruit, aangemoedigd door enthousiaste supporters.

Eddy was amper enkele maanden oud toen hij naar Brussel verhuisde, maar de vakanties

bracht hij door op de boerderij van zijn grootmoeder. De oudere inwoners van Meensel-Kiezegem herinneren nog hoe de latere wielergod op zijn driewieler over het erf scheurde. Als prille tiener was dat geen kinderfiets meer, maar een stevige koersfiets waarmee hij over de heuvels van het Hageland racete. Hij daagt nu elke wielertoerist uit hetzelfde te doen. De Eddy Merckx Route vertrekt aan café Boerenhof in Meensel-Kiezegeme en brengt je in een lus van 70 kilometer over de heuvels en door de wijn- en fruitgaarden van het Hageland.



DWARS DOOR HET HAGELAND

Korte kuitenbijters. Holle kasseiwegen voor het technische werk. Brede banen om snelheid te maken. Het Hageland is een gedroomd parcours voor een stevige wielervedstrijd. Op vrijdag 5 augustus 2016 meten de profrenners zich tijdens Dwars door het Hageland. De dag nadien, op zaterdag 6 augustus, is het aan de recreanten en liefhebbers.

www.dwarsdoorhethageland.be




**IEDEREEN
TOERIST**

Sommige drempels zijn letterlijk en figuurlijk te hoog voor mensen met een beperking of een beperkt budget. Dat geldt ook voor toeristische uitstappen. Met het project Iedereen Toerist wil Toerisme Vlaams-Brabant deze drempels wegwerken en een boeiend recreatief aanbod uitwerken dat voor iedereen toegankelijk is.

IEDEREEN TOERIST

Onbeperkt fietsen


Toegankelijke fietspaden
Picknicken onder de fruitbomen

Onze tip voor een extra toegankelijke fietstocht? De Stalen Ros Fietsroute. Deze 23,3 kilometer lange lus vertrekt aan het Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw en volgt voor een groot deel de IJzerenwegroute. Tot 1957 reed de trein hier tussen Tienen en Diest, vandaag is deze oude spoorbedding een prachtige en autovrije fietsroute. Die brengt je veilig naar de mooiste plekjes van dit heel landelijk stukje Hageland. Je gaat langs de kleine plattelandsdorpsjes Helen en Bos, trapt door een

Huur een dagje een elektrische fiets, een duofiets of een andere twee- of meerwieler en trap over de mooiste toegankelijke wegen de Getevallei in.

lappendeken van natuur, velden en weiden naar Drieslinter, en dan tussen de fruitplantages door naar Geetbets.

Fietsverhuur

Een kaart heb je niet nodig, de hele route is netjes bewegwijzerd. Een aangepaste fiets trouwens ook niet, want die kan je huren bij Provinciedomein Het Vinne.

Keuze genoeg: elektrische fietsen, rolstoelfietsen, duofietsen, driewielers, tandems, lage opstapfietsen. Wel even reserveren op voorhand.

Alle terrein

Denk je dat de paadjes van het Provinciedomein een te grote hindernis zijn? En wil je toch graag de natuur van Het Vin-

ne ontdekken? Huur dan - helemaal gratis - een 'alle terrein rolstoel'. Een beetje modder of een hobbelig pad schrikt deze gemotoriseerde rolstoel met heel dikke banden niet af.

Vertrek:

Provinciedomein Het Vinne
Ossenwegstraat 70
3440 Zoutleeuw
+32 (0) 11 78 18 19

provinciedomein.zoutleeuw
@vlaamsbrabant.be

vlaamsbrabant.be/zoutleeuw

ZES ZALIGE
VERWENADRESJES
MET EEN VERHAAL

Dag en nacht



Ze weten hoe ze je in de watten moeten leggen, daar in Vlaams-Brabant. Het toerisme boomt, het aantal B&B's ook. De mooiste hoeves en gebouwen worden hartelijke logeeradresjes met een eigen verhaal. Aan jou om ze te ontdekken!

Het Verblijf

Een inspirerende plek in het groene Pajottenland, op wandelafstand van het Kasteel van Gaasbeek en in de schaduw van Brussel. Deze authentieke Brabantse driekantshoeve - duurzaam en ecologisch gerenoveerd - is meer dan 200 jaar oud. Het is heerlijk ontbijten bij mooi weer op de binnenplaats. De schuur staat open voor seminars of workshops. Gastheer Hugo geeft ook yogalessen, pik gerust een sessie mee.

Rosweg 54
1750 Sint-Martens-Lennik (Lennik)
0477 60 51 00
Inge.ferwerda@hetverblijf.be
www.hetverblijf.be

Landing Point

De naam zegt het al, deze oude maar moderne witloofhoeve ligt zowat onder de vliegtuigvleugels. Vlakbij de luchthaven en de bedrijventerreinen, maar ook niet ver van Brussel, Leuven of Mechelen. En toch in het groen. De drie gastenkamers zijn voorzien van alle comfort en luxe. Geknipt voor zakenlui en toeristen. Snel je vliegtuig halen? De gratis shuttle brengt je er in enkele minuten.

Perksesteenweg 9
1820 Melsbroek (Steenokkerzeel)
0486 30 31 35
landingpoint@telenet.be
www.landingpoint.be



genieten



B&B Kamer & Aambeeld

De drukte valt helemaal stil in deze mooi gerenoveerde hoeve tussen de velden, weiden en fruitbomen. De voormalige koeienstallen werden vier charmante gastenkamers. Hier overheerst de rust, en dat weet gastheer Raf als geen ander te waarderen. Hij hield zijn jachtige job als hr-manager voor bekeken en maakte een oude droom waar: hij werd hoefsmid.

Orsmaalstraat 35
3440 Helen-Bos (Zoutleeuw)
0486 88 10 04
raf.partoens@gmail.com
www.kamerenaambeeld.be

B&B Witte Hoef

Een landelijke B&B tussen de weilanden en de natuur van Schaffen. De acht kamers – goed voor 31 gasten – maakt dit logeeradres ideaal voor vriendengroepen of bedrijven. Kook zelf in de moderne keuken, relax in de ontspanningsruimte, of wat dacht je van een stevige mountainbiketocht, een namiddag highlandgames of rit met de scooter door het Hageland?

Wittehoefstraat 12
3290 Schaffen (Diest)
0496 73 78 04
info@wittehoef.be
www.wittehoef.be

B&B Den Engel

Een statig 17^{de}-eeuws pand met een rijke geschiedenis: ooit een bakkerij, een herenboerderij, een snoepwinkel en burgemeesterswoning. Vandaag zijn de oude stallen van het voormalige pachtthof een stijlvolle B&B met hoge plafonds, alle comfort en de modernste snufjes, de gezellige warmte van een pelletkachel. Ben je wijn- of bierliefhebber? Daal dan af in de wijnkelder waar je de beste Spaanse wijnen en Belgische bieren vindt.

Dorpsplein 13
3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)
0474 42 70 54
adinda@bnb-denengel.be
www.bnb-denengel.be

B&B Luttelkolen

Een sfeervolle langgevelhoeve op een steenworp van het prachtige Kasteel van Horst. Eén grote kamer is op maat van andersvaliden. Te fris om buiten te zitten? Dan lonkt de gezellige warmte van de houtkachel. Een Hagelands stadje bezoeken? Wandelen, fietsen, een scootertocht, op weg met een 2PK'tje of een huifkartocht? Gastvrouw Lieve helpt je graag bij het plannen.

Luttelkolen 9
3221 Nieuwrode (Holsbeek)
0473 71 45 50
luttelkolen@telenet.be
www.luttelkolen.be



Op schatte

GEOCACHEN MET HET HELE GEZIN

Klaar voor een mysterieuze schattenjacht? Stel je gps-toestel in op N 50° 55.644 en E 4° 22.333 en rep je naar het Museum voor de Oudere Technieken (het MOT) in Grimbergen. Oeps, net een eerste opdracht verklapt. De rest is aan jou om te ontdekken.

Meer verklappen we niet, want dan is de lol van het schattenjagen er wel af. Of misschien nog eentje: op geocaching.com, waar je speurtocht begint, krijg je nog de tip 'ebqr mhvyra'. De sleutel om deze tip te ontcijferen? Daarvoor moet je zelf aan de slag.

Je moderne schattenjacht leidt je door het mooie Grimbergen in een spannende tocht van 7,5 kilometer. Met je gps-toestel of mobiele telefoon als houvast ga je op zoek naar tips, op-

drachten en coördinaten die je uiteindelijk naar de schat brengen. Waar die ligt? Zeggen we niet. De schat ligt verborgen in een kluisje met een cijfercombinatie die je al spelenderwijze te weten komt.

Wind, water en spieren

De geocache van het MOT draait helemaal rond wind, water en spieren, de natuurlijke aandrijving waar we eeuwenlang op aangewezen waren. Want dat doet het MOT: als een echt doe-museum terugblikken naar

njacht



2000 SCHATTEN IN VLAAMS- BRABANT

Geocaching is een plezierige en originele manier om Vlaams-Brabant te verkennen. Met meer dan 2000 verstopte schatten heb je nooit gedaan met zoeken. Hoe begin je eraan?

- 01 Maak je gratis lid via www.geocaching.com.
- 02 Vul 'Vlaams-Brabant' in, of de postcode van de gemeente waar je wilt zoeken.
- 03 Kies een geocache uit de lijst.
- 04 Voer de coördinaten van de geocache in op je gps-toestel of mobiele telefoon.
- 05 Zoek aan de hand van de coördinaten de verborgen cache en teken het logboek.
- 06 Leg de cache op de oorspronkelijke verstopplek terug. Veel zoekplezier!



De Tommenmolen



Creatief mandenvlechten



Water van de pomp

hoe de mensen vroeger hun brood bakten, ijzer bewerkten, de was deden ... Kortom, hoe ze leefden zonder de moderne hulpmiddelen van vandaag.

Geocache?

Geocache is een wereldwijd schatzoekspel. Er zijn meer dan 2,7 miljoen schatten verborgen over heel de wereld. Echte schatten zijn het niet, maar wel kleine containers - de caches - waar je een logboekje en vaak ook kleine ruilspullen in vindt. De zoektocht naar

de schat kan heel gemakkelijk zijn of ook heel moeilijk met veel extra raadsels en zoekopdrachten. Je kan zelf op zoek gaan of een cache verstoppert en de coördinaten delen op www.geocaching.com.

Museum voor de
Oudere Technieken
Guldendal 20
1850 Grimbergen
02-270 81 11
info@mot.be
www.mot.be



BUITENGLUREN BIJ BEKEND LEUVENAARS

A room with a

"Worsten, ballen en fijnproeverij"



JEROEN MEUS

Als Jeroen Meus zijn dagelijks potje kookt, zie je op de achtergrond de nieuwsgierige blikken van de mensen die door de auto-vrije Schrijnmakersstraat schuifelen. Als Jeroen ver genoeg door het raam van zijn fraaie 18^{de}-eeuwse herberg In De Dry Coppen leunt, kijkt hij helemaal tot aan het de Layensplein. Daar schotelt hij je zijn haute dogs in Würst voor. De stevig gepimpte versies van de klassieke hot dogs worden gemaakt met de beste worsten van slagerij Rondou in de Pensstraat even verderop.

Van worsten naar gehaktballen, want bij Balls & Glory in de Tienestraat serveren ze de allerallekkerste gehaktballen ter wereld. Beweren ze hier zelf, maar ze zouden wel eens gelijk kun-

nen hebben. De balletjes worden met de hand gedraaid en binnenin zit een heerlijke vulling. Zoek je meer verfijning? Wandel dan naar EssenCiel in de Muntstraat, waar jong keukengeweld Niels Brants met verse producten tovert achter zijn fornuis. In deze smalle wandelstraat vind je trouwens het ene restaurantje naast het andere. Hou je van de zuiderse keuken? Zoff in de Mechelsestraat is niet zomaar een pastahuis. Je kan er heerlijk ontbijten of lunchen met de lekkerste en fijnste Italiaanse ingrediënten. De Italiaanse passie slaat helemaal over in Gigi naast de deur, een gezellig winkeltje waar je dezelfde lekkere ingrediënten mee naar huis kan nemen. Waar Jeroen Meus zijn kookinspiratie haalt? Alleen in Leuven natuurlijk!



"De favoriete boetieks van een modecoach"

© Dink Alexander



LEUVEN WALK Ontdek Leuven met de gratis app Leuven Walk. Student Axel toont je de highlights van Leuven, met wat inspiratie van de grondlegger van de anatomie Andreas Vesalius.

Download in de App Store en de Google Play Store.



TIP

view



"Hip en trendy aan het water."

LIEN DEGOL

Styliste en modecoach Lien Degol woont vlakbij de Grote Markt en hoeft maar de deur uit te gaan voor haar favoriete boetieks. 'Een tip voor wie op zoek is naar originele adresjes: wijk eens af van de klassieke winkelstraten als de Diestsestraat en de Bondgenotenlaan', vertelt ze. 'Mijn geliefde winkelroute start aan de Vismarkt, daar heb je winkels als Tiffany en ZIN, met kleding van de bekendste Belgische ontwerpers. Wandel dan via de Mechelsestraat richting Brusselsestraat. Profiel in de Mechelsestraat is een gevestigde waarde. Eén van de eerste boetieks die begon met duurdere merken zoals Dries Van Noten. Zaakvoerster Mieke heeft een heel goede smaak. Even verder kom je aan Coiffure Zen, Werner is mijn favoriete kapper.'

Aan de Brusselsestraat raakt Lien maar moeilijk voorbij Bella. 'De beste schoenen en handtassen, een verslaving', lacht ze. 'De Parijsstraat is echt een topper met veel jonge zelfstandigen en nieuwe winkels. Zoals Isabelle Vanlaere die haar eigen juwelen ontwerpt. Je ziet me ook in skatewinkel Twits voor een coole sweater of een paar toffe Vans. En dan heb je nog kledingwinkel Luz de Lux en ernaast Hippo! met kleurrijke vintage kledij. Om de hoek kan ik niet weerstaan aan Rawette waar je stijlvolle tweedehandskledij vindt voor een zachte prijs. Een ander tweedehandsadresje is Cyaankali in de Diestsestraat.'

KATHY PAUWELS

Journaliste Kathy Pauwels zag de Vaartkom veranderen van een oude, industriële site tot een hippe wijk. 'Deze buurt was het Detroit van Leuven', zegt ze. 'Maar de fabriekspanden van weleer zijn ingenomen door eigentijdse woonlofts, winkels en kantoren. Daartussen verrezen moderne wooncomplexen. Vaak toparchitectuur, zoals de Balk van Beel van architect Stéphane Beel. De hele buurt herleeft en krijgt een uitstraling zoals het Eilandje in Antwerpen. Niet goedkoop om te wonen, maar heerlijk om te ontdekken.'

In het gerenoveerde Openbaar Depot voor de Kunsten (OPEK) vind je een trendy koffiebar en eetcafé met uitzicht over de plezierbootjes. De Hoorn, de oude brouwerij waar Stella Artois werd geboren, werd een ontmoetingsplaats voor creatievelingen. Wandel langs het water en ontdek eco- en retrowinkels, kleding- en sportzaken, hippe restaurantjes zoals Noordover waar je per gram betaalt, en natuurlijk kan een Apple-speciaalzaak hier niet ontbreken.

Van het station of het centrum ben je hier te voet in tien minuten. Parking Vaartkom telt 1000 parkeerplaatsen en het eerste uur parkeer je gratis.

DIT VOORJAAR IN VLAAMS-BRABANT

HAGELAND GROENE GORDEL VLAAMS-BRABANT

CARNAVAL HALLE 05-07
MAA MAA

WWW.CARNAVALHALLE.BE



HET LEUVEN INNOVATION BEER FESTIVAL 15-16
MEI MEI

WWW.INNOVATIONBEERFESTIVAL.BE



13 LENTE-PLANTENBEURS
MAA HOEGAARDEN

WWW.DETUINENVANHOEGAARDEN.BE



19 ST-LEONARDUS-PROCESSIE
MEI ZOUTLEEUV

WWW.ZOUTLEEUV.BE



PALMEZEL-OMMEGANG 20
MAA HOEGAARDEN

WWW.GEMEENTEHOEGAARDEN.BE

MERODE-HAPPENING 29
MEI ZICHEM

WWW.DEMERODEONLINE.BE



PAARDEN-PROCESSIE 28
MAA HAKENDOVER

WWW.PP-H.BE

29 DAG VAN HET PARK

WWW.NATUURENBOS.BE/DAGVANHETPARK



28 SINT VEROONMARS
MAA LEMBEEK (HALLE)

WWW.TOERISME-HALLE.BE



OPEN KERKEN-DAG 04-05
JUN JUN

WWW.OPENKERKEN.BE

LENTE IN GROOT-BIJGAARDEN 01-06
APR MEI

WWW.FLORALIA-BRUSSELS.BE

26 SINT PAULUS-PAARDENPROCESSIE
JUN OPWIJK

WWW.PAARDENPROCESSIE.BE

23-24 ZYTOS FESTIVAL
APR APR

WWW.ZBF.BE



ROCK WERCHTER 30-03
JUN JUL

WWW.ROCKWERCHTER.BE

24 ERFGOEDDAG
APR

WWW.FARONET.BE/ERFGOEDDAG



27-30 ROZENDAGEN SINT-PIETERS-LEEUV
JUN JUN

WWW.SINT-PIETERS-LEEUV.BE

LAMBIEKFEESTEN 24
APR BEERSEL

WWW.TOERISMEBEERSEL.BE



GOOIKOORTS 01-03
JUL JUL

WWW.GOOIKOORTS.BE

08 BEGIJNHOFESTEN
MEI DIEST
DAG VAN DE AARDBEI

WWW.TOERISMEDIEST.BE



SUIKERROCK 29-31
JUL JUL

WWW.SUIKERROCK.BE

14-15 FIESTA ROCEIRA
MEI MEI VILVORDE

WWW.CACDPENARROYA.BE



Voor meer info over evenementen in Vlaams-Brabant surf je naar toerismevlaamsbrabant.be/kalender

VRAAG JE GRATIS ABONNEMENT

Krijg je nooit genoeg van Vlaams-Brabant? Neem dan een gratis abonnement op dit Groene Gordel & Hageland Magazine. Twee keer per jaar valt het in je brievenbus, vol nieuwe fiets-, wandel- en bezoektips.

Vraag jouw gratis abonnement aan op www.toerismevlaamsbrabant.be/abonnement.



ZIN OM TE WANDELEN OF TE FIETSEN

Ontdek dan zeker ook de handige fietsnetwerkaart en de wandelboekjes met een waaier aan prachtige, uitgestippelde wandelingen.



25 REDENEN

Er zijn natuurlijk veel meer redenen om Vlaams-Brabant te ontdekken, maar de 25 tofste plekje staan op een handige overzichtskaart. Gratis, vol praktische informatie en in vier talen.

www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties



WWW.MEETINGLEUVEN.BE

Meeting Leuven & Vlaams-Brabant, uw aanspreekpunt voor meetings, incentives, congressen en events in Vlaams-Brabant.



MEETING LEUVEN & VLAAMS-BRABANT
IN SAMENWERKING MET KU LEUVEN

ONLINE ENQUÊTE

OP STAP IN VLAAMS-BRABANT, WAT VIND JIJ ERVAN?

Toerisme Vlaams-Brabant wil graag weten hoe je je verblijf of uitstap in Vlaams-Brabant hebt ervaren. **Deel ons je bevindingen en/of tips mee via: www.toerismevlaamsbrabant.be/peiling**

Alle publicaties zijn ook verkrijgbaar via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE

DOE MEE EN WIN EEN OVERNACHTING T.W.V. €150

Groene Gordel

Leuven

Hageland



Scan deze code en surf naar de mobiele website.

Bezoek Hageland en Groene Gordel op Facebook en Twitter

[fb.com/groenegordel](https://www.facebook.com/groenegordel) en [fb.com/hetHageland](https://www.facebook.com/hetHageland)
[@GroeneGordel](https://twitter.com/GroeneGordel) en [@VisitHageland](https://twitter.com/VisitHageland)